



Prettige feestdagen



# *De Koerier*

COMMANDO VERENIGING



**Periodiek van CommandoVereniging Limburg**

## Inhoudsopgave:

02	Inhoudsopgave	07	Notulen ledenvergadering
02	Ziekenboek	08	Rapportage gezellige middag
02	Overlijdens	12	12 <sup>e</sup> Korpsreünie KCT
02	Activiteitenlijst	15	Verhalen Commandotroepen
02	Bijzonder gebeurtenissen		
02	Mededelingen		
03	Van de voorzitter		
04	Van de penningmeester		
05	W. Crommentuijn 90 jaar		

---

## Ziekenboek.

De volgende collega's zijn ziek. Laat ze merken dat ze niet zijn vergeten.

- Ahrend Holtus      Stationstraat 296    6361 BH Nuth      045-5241996

## Overleden in 2021:

Dan Ketting Olivier →

## COV activiteitenlijst 2021:

16 jan. 2022	14.00 u.	Nieuwjaarsreceptie met etentje in De Schuur, Merum.
24 apr. 2022	14.00 u.	Algemene Ledenvergadering in De Schuur te Merum.
<b>21 mei 2022</b>		<b>12<sup>e</sup> Reünie Korps Commandotroepen</b>
Juli 2022		Zomertreffen



---

## Bijzondere gebeurtenissen:

De volgende leden vieren dit jaar hun **90-ste** verjaardag:

- Frans Volckerinck, St. Barbarastraat 141, 6415 RT Heerlen    **30 augustus.**  
Wim Crommentuijn, Roggelseweg 39/H10, 5988 DN Helden    **19 november.**

---

## MEDEDELINGEN.

Gelet op de situatie waar we zeker voor een tijdje weer ingezet zijn kunnen we momenteel geen verdere planning maken voor de komende periode. We hopen dat de Nieuwjaarsreceptie in 2022 doorgang kan vinden. De maatregelen zijn erg zwaar en moeilijk voor ons verenigingsleven.

---

## Van de voorzitter:

Linne, 29 november 2021.

Hallo allemaal,

Met plezier lees ik altijd het voorwoord, van welk tijdschrift of verenigingsblad dan ook. Nu ik als jullie voorzitter zelf een voorwoord mag schrijven merk ik dat het toch vies tegenvalt even een A4tje vol te pennen.

Blij ben ik dat we de ledenvergadering konden houden en daarna een gezellig samenzijn met de dames hadden. Het buffet was weer als vanouds en het deed goed weer even bij te praten, helaas niet genoeg tijd om met ieder persoonlijk te spreken.

Op de ledenvergadering waren meer leden aanwezig dan de laatste jaren en dat voelde goed. Voelde als een blijk van waardering aan het bestuur voor hun inzet.

Met name ook naar Gerrit, Jan en Wim. Want hierdoor was het applaus, voor hun 3 bij de toekenning van het erelidmaatschap nog overweldigender. Alle 3 hebben ze zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Kortom, meer dan verdiend.

Voor het bestuur was het ook een hele zorg minder dat we Hub als onze nieuwe penningmeester mogen verwelkomen binnen ons bestuur. De overdracht is momenteel in volle gang.

De donkere dagen voor Kerst zijn dit jaar wel erg donker. Eerst om 20:00 uur en nu zelfs om 17:00 uur zowat alles op slot! Verplicht thuiszitten, wie zit daar na bijna 2 jaar COVID nog op te wachten. Het schiet niet op zo.

Wat betreft de Nieuwjaarsinstuif kunnen we nog niks anders dan de volgende persconferentie afwachten. Door de beperkingen hebben we als bestuur ook niet in de Schuur kunnen vergaderen. Maar via mail houden we contact. Vergadering in Roosendaal en met andere Commando Verenigingen gaan helaas ook niet door. Er stond deze keer een hele dag gepland. S 'morgens de gezamenlijke vergadering en in de middag diverse bijeenkomsten en presentaties van nog meer nieuwe loten aan de verenigingsboom binnen de Commandostichting.

Laten we niet versomberen, bijna Kerstmis. Zoek positieve dingen, blijf terugdenken aan wat we in Roosendaal leerden. Je kunt altijd nog die stap verder dan je voor mogelijk houdt. Zo is en blijft het glas halfvol. Met de Kerstboodschap komt er zeker ook weer licht aan het einde van deze COVID-tunnel.

Let op elkaar en blijf gezond, want we gaan elkaar in 2022 zeker weer zien.

Voor jullie en jullie geliefden,  
Namens het gehele bestuur,  
Mooie Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2022

Frans



## Van de penningmeester:

Kessel, 24 nov. 2021.

### Hub van der Donk, nieuwe penningmeester

Wim Selen benaderde mij voor enige tijd benaderd met de vraag of ik, nu ik volledig gestopt ben met werken, tijd én zin heb om me voor Commando Vereniging Limburg in te zetten en wel als zijn opvolger, als penningmeester. Hier hoefde ik niet lang over na denken, omdat ik voor mezelf al had besloten mijn extra vrije tijd zinvol in te gaan vullen.



Al enkele jaren ben ik één avond per week taalcoach voor twee Syriërs, dus er is nog wel tijd voor andere bezigheid.

Ik ben geboren in Chèvremont, daar bracht ik een groot deel van mijn jeugd door. In Kerkrade heb ik HBS St. Antonius Dr. voltooid. Ondertussen verhuisden we naar Eygelshoven waar ik zélf niet veel verbleef. Ik ben in Aken en daarna in Eindhoven scheikunde gaan studeren en woonde daar op kamers. Mijn studie werd onderbroken omdat ik werd opgeroepen voor militaire dienst.

Op carnavalsdinsdag, ja hoor, moest ik me melden in 's Hertogenbosch op de Isabella-kazerne, lichting 73-2. Daar kregen we onze PSU, niet voor iedereen compleet uiteraard. Samen met Gerard, die later ook een collega bij het KCT werd, hebben we een week op dienstgympen moeten lopen omdat kistjes in onze maat even niet voorradig waren. De tweede week kwam een sergeant, met een Groene Baret op zijn hoofd, die samen met ons rondjes rende om het voetbalveld. Aansluitend hield hij een voordracht over **Het Korps**. Dan kregen we te horen dat de geselecteerden de keuze hadden tussen: óf meegaan naar Roosendaal, óf met Van Heutsz naar Duitsland. Over eerlijke keuze gesproken!



Mijn hele dienstitijd heb ik dus in Roosendaal volbracht. Op 20 juli 1973 hebben we de ECO voltooid en onze Baret ontvangen.

Na mijn dienstitijd heb ik de studie weer opgepakt. In 1980 ben ik getrouwd met Odette, die tot heden nog steeds lief en leed met me deelt. Na mijn studie zijn we in 1981 verhuisd naar Spijkenisse en ben ik in Schiedam gaan werken bij Hoek Loos (zuurstof- en gassen-leverancier) in de automatisering. Daar ben ik via computeroperator en programmeur doorgesloegen naar systeemanalist. Deze functie heb ik daarna als consultant bij een detacheringsbedrijf bij ziekenfonds Zilveren Kruis Rotterdam, St. Lucas Andreas ziekenhuis Amsterdam, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis – Nederlands Kanker Instituut Amsterdam en DELA uitvaartverzekeraar in Eindhoven vervuld.

In deze tijd kwam ook het besef dat we niet tot onze pensionering in Spijkenisse wilden blijven wonen. Na een zoektocht van ruim anderhalf jaar naar een plek waar

we wilden gaan wonen, kwamen we in 2008 toevallig in Kessel terecht. Daar hadden we beiden een goed gevoel bij en na ongeveer een maand zoeken vonden we onze huidige woning waar we in oktober 2008 naartoe verhuisd zijn.

Voordat ik bij een timmerfabriek voor zerken zou gaan werken werd ik door mijn toenmalige werkgever bedankt voor mijn diensten. Hierna heb ik zelfstandig ruim tien jaar gewerkt als system-developer voor Scapino en Ziengs, beide in Assen.

In 2020 begon ik mijn 40-urige werkweek af te bouwen. In juli 2021 had ik uiteindelijk mijn laatste werkdag. Sindsdien ben ik dus volledig pensionado, maar ik heb het gevoel dat ik nu minder vrije tijd heb dan tijdens mijn werkzame leven.

In 2017 kwam ik, bij de begrafenis van een maat uit mijn peloton, in aanraking met Commando Vereniging Limburg. Wim Selen heeft me toen geronseld. Maar omdat ik nog fulltime werkte ben ik eigenlijk "slappend lid" gebleven.

Mijn motto "Toeval bestaat niet" werd weer eens bevestigd toen Wim, vlak nadat ik volledig gestopt was met werken vroeg of ik hem wilde opvolgen. Het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober jl. was mijn eerste actieve daad voor COV Limburg.

Ik hoop dat ik nog heel vaak acte de présence kan geven bij alle evenementen van de vereniging. Daarnaast hoop ik, dat ik mijn taak als penningmeester met bijna net zoveel verve als Wim kan vervullen. Volledig evenaren lijkt me (voorlopig) te hoog gegrepen.

Met commandogroet,  
Hub van der Donk

---

## Helden, 19 november, 90-jarige Wim Crommentuijn



Wim Selen (verder Wim S) had al voor enige tijd een delegatie mede-commando's gevormd om Wim Crommentuijn (verder Wim) op zijn verjaardag met een bezoek te vereren. Helaas kon dit in de gedachte vorm geen doorgang vinden door de aangescherpte maatregelen i.v.m. Covid-19.

Maar we zijn én blijven commando:  
**niet voor één gat te vangen.**

Wim S nam contact op met Annie, de vrouw van Wim, en vroeg of het mogelijk was dat we de jarige persoonlijk konden feliciteren met in acht name van de geldende bezoekenregels. Dit was mogelijk, er zou verder géén visite komen. Op vrijdag 19 november zijn de penningmeesters, Wim S en opvolger Hub, naar Helden vertrokken.



Ze gingen Wim Crommentuijn tóch persoonlijk feliciteren. Deze Wim was echter niet thuis, hij was lekker koersballen. Even later kwam hij gelukkig thuis.

Wim S kon hem nu een mooi boeket met een "90-jaar ballon" eraan kon overhandigen. Als verrassing was er nog een groepsfoto van de laatste ledenvergadering ingelijst bij gezet. Hier was Wim heel blij mee!

Na dit "officiële" gedeelte werd er enige tijd gezellig gekeuveld bij een heerlijk glaasje (van het een of ander). Gebeurtenissen uit het verleden én uiteraard uit de diensttijd werden opgehaald, zodat de tijd ontzettend snel verstreek.

Na een uur namen we afscheid en vertrokken, uitgezwaaid door Wim tot we volledig uit zicht waren.

Al met al toch een heel leuke verrassing die, bij andere vergelijkbare gelegenheden, zéker voor herhaling vatbaar is.

## **Notulen Algemene ledenvergadering CommandoVereniging Limburg.**

**Zondag 17 oktober 2021 om 14.00 uur in De Schuur te Merum.**

- 01) Opening door de voorzitter.  
Voorzitter, Gerrit Tenten, opent de vergadering om 14.15 uur.
- 02) Vaststellen agenda. Conform vastgesteld.
- 03) Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 2019.  
Notulen ALV 2019 conform vastgesteld.
- 04) Verslag betreffende 2020 en 2021 t/m juli door de secretaris.  
Weinig nieuws van deze zijde daar in de achter ons liggende periode geen activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 05) Jaarverslag penningmeester.  
Verslagen betreffende 2019 en 2020. Vooral dat laatste jaar geeft een bijzonder positief resultaat te zien, vanwege een gebrek aan actie.
- 06) Bevindingen kascontrole commissie.  
Commissie stelt voor penningmeester en bestuur te dechargeren voor de jaren 2019 en 2020. Vergadering besluit conform.
- 07) Benoeming nieuwe leden commissie kascontrole.  
Aftredend Paul Gitmans  
Harry Derkx blijft zitten en als nieuw lid treedt Wim Hutjens toe tot de kascontrolecommissie 2021.
- 08) Het bestuur stelt, na jaren, voor de contributie voor 2022 en 2023 te verhogen van de huidige €. 30,- naar €. 32,50.  
Vergadering besluit conform.
- 09) Bestuursverkiezingen:  
Onze voorzitter treedt om persoonlijke redenen af, het bestuur stelt zittend bestuurslid, Frans Smits, verkiesbaar voor deze functie. Onze penningmeester, Wim Selen, was inmiddels aftredend. Het bestuur stelt verkiesbaar als bestuurslid en beoogd penningmeester dhr. Van der Donk (oud-commando en lid)  
Er zijn geen aanmeldingen buiten het bestuursvoorstel. De vergadering benoemd bij acclamatie Frans Smits tot voorzitter en Huub tot bestuurslid. Huub gaat de functie van penningmeester vervullen.
- 10) Gang van zaken rond evenementen en herdenkingen.  
Dit punt is samengevoegd met agendapunt 11.
- 11) Gang van zaken rond herdenkingen/evenementen en begrafenissen.  
Cov-Limburg bemoeit zich enkel met herdenkingen of evenementen in Margraten, Haelen, Roermond en de Limburgse veteranendag eveneens te Roermond.  
Bij begrafenissen van niet-leden volgt er geen actie vanuit de vereniging. Iedereen is er vrij in op persoonlijke titel deel te nemen.
- 12) Activiteiten voor 2021 en 2022 plannen en interesse peilen.

16 jan. 2022 te 14 uur Nieuwjaarsreceptie in "De Schuur" te Merum.

16 jan. 2022 te 17.30 uur gezamenlijk etentje in "De Schuur".

24 april 2022 te 14 uur jaarvergadering in "De Schuur" te Merum.

Juli 2022 Zomertreffen georganiseerd door Jan Lempens te weert

Precieze datum Zomertreffen volgt.

### 13) Rondvraag.

Harrie Palm nodigt iedereen uit voor een bezoek aan de veteranenvereniging 't Eldershoes te Brunssum. Zie de voorgaande Koerier.

Wiel Grein bedankt Gerrit Tenten, Wim Selen en Jan Lempens voor hun enorme inzet ten dienste van de vereniging.

Jaap en Ada van Beesten reiken een bossen bloemen uit voor de dames van de bestuursleden.

Jan Lempens organiseert in juli 2022 wederom een zomertreffen.

Jo Props vraagt aandacht voor de reünie 2022 te Roosendaal. Hij verzoekt het bestuur te bekijken of de reis en het verblijf wederom vanuit de vereniging geregeld kan worden.

### 14) Sluiting van de vergadering.

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Frans Smits de vergadering.

---

## **Gezellig samenzijn na de vergadering.**

Nieuwjaarstreffen, zomertreffen, evenement en herdenking ineen, dat was wat we die zondag mochten beleven. Blijkbaar was 17 oktober een buitengewoon goede keuze qua datum. Tot kort ervoor was het niet mogelijk en enkele weken later werden de duimschroeven weer strak aangedraaid.



De vergadering duurde gelukkig maar een goed uur. In die tijd is er veel gebeurd. We moesten onder meer afscheid nemen van Gerrit, jarenlang onze actieve



voorzitter en van Wim onze evenementen- en centenman. Gerrit hield de club jarenlang op de juiste koers en zorgde regelmatig voor een stukje sponsoring vanuit zijn kennissenkring. Wim was niet te temmen bij de organisatie van herdenkingen, evenementen en reünies. Was er een reünie in Roosendaal dan zorgde Wim voor een bivak in de omgeving.



De actieve mensen waarvan we afscheid namen, Gerrit, Wim en Jan verdienen zonder mankeren het toegekende erelidmaatschap van

onze vereniging voor hun jarenlange inzet. Proficiat mannen!!

De meeste leden werden vergezeld van hun partners welke geduldig de afloop van de vergadering afwachten. Vanuit Wassenaar waren er bloemen voor de dames van de bestuurders van Ada en Jaap, waarvoor onze dank. Er was koffie met Limburgse vlaai en te drinken wat men beliefdde om dit samenzijn te vieren.







We moeten onze vriend Herbert bedanken voor het maken van een serie mooie foto's. Dank zei zijn hulp kunnen we hier een overzicht plaatsen van het treffen in "De Schuur" te Merum. Huub en zijn ploeg hebben de dag voor ons weer geweldig verzorgd.

Aan deze ploeg zal het zeker niet liggen of we in januari 2022 weer een nieuwjaarstreffen kunnen organiseren. We vertrouwen erop dat het virus, net als dit jaar, in het voorjaar weer zijn biezen pakt, maar wanneer begint voor hem het voorjaar. We zullen het ervaren en u hoort van ons. We wensne u allen sterkte de komende tijd en een fijn Kerstfeest.

## Aftellen voor de 12<sup>e</sup> Korps-reünie.

Nog even, vanaf **1 december 2021** kun je inschrijven voor de 12e Korps reünie. Bestuur van de Stichting Commando Reunie (SCR) en een aantal vrijwilligers doen er alles aan om er een prachtig feest van te maken en te zorgen voor een gastvrije en hartelijke ontvangst **op zaterdag 21 mei 2022!**

Vanaf nu is het mogelijk donaties te doen voor de Korpsreünie 2022, want zo draag je bij aan een onvergetelijke dag voor de maten.

### ALGEMEEN

De voorbereidingen voor de vijfjaarlijkse reünie zijn in volle gang! Achter de schermen is al veel voorbereid. **TROTS & KAMERAADSCHAP** staan centraal op deze dag. Het programma is nog volop in ontwikkeling. In de december-editie van de Groene Baret wordt meer uit de doeken gedaan. Nu alvast aanwijzingen over de inschrijving, want die gaat van start die editie bij u op de mat valt.



### INSCHRIJVEN

Wie kunnen zich Inschrijven?

Uitsluitend militair en burgerpersoneel dat tenminste 6 maanden een functie vervulde bij het KCT en voor Mariniers die de Elementaire Commando-opleiding met succes hebben voltooid. Inschrijven dient te geschieden via de website:

**[www.kctreunie2022.nl](http://www.kctreunie2022.nl)** actief vanaf 1 december 2021.

Een link naar deze website staat ook op de website van De Commandostichting. Voor inschrijving is het militair registratienummer voor de ouderen onder ons of het peoplesoftnummer (jongeren) of het marinenummer (comars) nodig.

### Inschrijfgeld

- Inschrijfgeld voor begunstigers van De Commandostichting €. 40,--.
- Inschrijfgeld voor NIET-begunstigers van De Commandostichting €. 50,---.

### Sluiting inschrijving

Inschrijving sluit 10 dagen voor de reünie op **11 mei 2022**. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk. Op de reüniedag kun je dus niet meer aanmelden.

## **Direct betalen bij inschrijving**

Heb je het inschrijfformulier ingevuld kun je met de verzendknop verzenden, dan kom je vanzelf in de betaalomgeving. Je dient direct te betalen middels iDEAL, Creditcard (Master/Visa) of PayPal.

## **Let op: Indien de betaling niet is voldaan ben je ook niet aangemeld.**



Als de betaling binnen is, krijg je een bevestiging via het opgegeven e-mail adres.

Kort voor de reünie ontvang je, op het huisadres, een enveloppe met daarin de benodigde documenten om toegelaten te worden tot de reünielocatie.

## **Begunstiger van de Commandostichting**

Je steunt de Commandostichting in haar belangrijke activiteiten, zoals Veteranenzorg, uitgifte van "De Groene Baret" en beheer van de website en de ondersteuning van Commando-Verenigingen.

## **Geen begunstiger van de Commandostichting**

Je ontvangt niet "De Groene Baret" en betaalt geen jaarlijkse bijdrage.

### Wil je begunstiger van de commandostichting worden?

Meld je dan aan via de website **[www.korpscommandotroepen.nl](http://www.korpscommandotroepen.nl)**.

Je steunt de activiteiten en ontvangt vier maal per jaar "De Groene Baret".

## **Wordt Sponsor van de Korps Commandotroepen Reünie 2022**

We kunnen hulp en steun goed gebruiken! De organisatie van een reünie brengt kosten met zich mee. Het inschrijfgeld dat wordt berekend is helaas onvoldoende om alles te bekostigen. We zijn afhankelijk van sponsoren.

Commando Business Club zet zich in om sponsormogelijkheden vorm te geven. De CBC heeft mogelijkheden uitgewerkt. Denk aan bedrukken van vlaggen, banieren, beachflags en armbandjes met de naam van de sponsor. Één optie is continue reclame op de tijdens de reünie aanwezige vele beeldschermen.

Er wordt nagedacht over extra ruimte voor sponsoren in "De Groene Baret". Daarin kunnen bedrijven reclame-uitingen plaatsen op een hele, halve of kwart pagina.

Allemaal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we de reünie kunnen financieren. Elke sponsor, groot of klein is van harte welkom!

We zijn bezig met de organisatie van een loterij met spectaculaire prijzen, maar daarover laten we jullie nog in spanning tot de volgende "Groene Baret". Help ons met het vinden van sponsoren, zodat we er ook in 2022 weer een top-reünie van kunnen maken.



### **DONATIE**

Een spontane donatie is altijd mogelijk t.n.v: Stichting Commandoreünie,  
op rekeningnummer: NL 30 INGB 0007 0640 87  
onder vermelding van: Donatie Korps reünie.

### **BLIJF OP DE HOOGTE**

Volg ons op de website:

[www.kctreunie2022.nl](http://www.kctreunie2022.nl)

Hier zullen we alle relevante informatie plaatsen over de KCT-reünie 2022. In de edities december 2021 en maart 2022 van "De Groene Baret" wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Contact Stichting Commando Reünie via email: [kct.reunie.2022@mindef.nl](mailto:kct.reunie.2022@mindef.nl)

Postadres:

De Commandostichting  
t.a.v. Stichting Commando Reünie  
Postbus 5011  
4700 KA Roosendaal



## **Verhalen uit Korps Commandotroepen**

### **Kaart en kompas - V.C.O.**

Kaart en kompas lezen was een veel voorkomende oefening, elke dag kwam dit wel in aanmerking om uit te voeren.

Het was niet alleen lopend dat je de coördinaten goed moest vinden, maar je moest dit ook onder de knie krijgen als je sneller vervoer tot je beschikking had.

Je moest in een auto veel sneller reageren, maar dat ging de meeste wel goed af. Zo moesten de vaandrags en de onderofficieren aan kaart en kompas doen met een Piper-Cup als licht verkenningsvliegtuigje voor twee personen.

Je zit dan voorin met de piloot achter je. Slechts een enkeling uit dit gezelschap had wel eens gevlogen (ik niet) en dat werd duidelijk met veel bravoure gezegd. Zo ook een van de vaandrags die enorm aan het opscheppen was. De sergeant-vlieger van de Piper-cup hoorde deze verhalen glimlachend aan en gaf mij een knipoog. Om beurten moest een van ons mee de lucht in, waar de vlieger ons dan les gaf in kaart- en kompaslezen per vliegtuig van uit de lucht.

Ja, het gaat toch wel iets sneller dan met de auto of lopend. Je kijkt op de kaart en als je dan naar beneden kijkt ben je er al overheen.

Toen was de vaandrig met de grote bek aan de beurt. Wat de piloot heeft uitgehaald weten we niet, maar toen het vliegtuig landde zag de vaandrig groen van ellende en was de cockpit onder gekotst. Uiteraard moest de vaandrig alles schoonmaken of fl. 25,-- betalen voor het poetswerk.

In het vervolg had onze vaandrig niet meer zoveel praatjes.

### **Het "marsen"!**



Er moest ontzettend veel worden gelopen, daar staat het Korps Commandotroepen bekend voor.

Zo had je eens in de zoveel tijd dat er gelopen werd op compagniessterkte. Voorop liep de compagniescommandant met daar achter de verschillende pelotons.

Nu hadden wij in de loop van de tijd een zwerfhondje gevonden welke zich erg aan

verschillende soldaten was gaan hechten. Hij werd dan ook akelig erg verwend. Het was geen rashond, maar eerder een vuilnisbakkenras. Door zijn vachtkleur had hij van ons de naam "Schurfie" gekregen.

"Schurfie" ging nu ook weer met de maten op stap. Aan de lijn hoefde niet want weglopen deed hij niet en het was toen der tijd nog geen verplichting. Wij hadden al enkele uren gelopen en naderden een kruispunt in een dorp in de buurt van Roosendaal. Op de hoek stonden enkele deftige dames met elk een klein schoothondje aan de lijn.

Toen wij in de buurt van de dames kwamen, kreeg "Schurfie" de hondjes in de gaten. Hij vloog er op af en wat je kan verwachten van die kleine hondjes, ze keften om het hardst en draaiden om de dames heen, zodat deze opeens in het tuigje waren gedraaid en de nodige gilletjes produceerden.

De kapitein (CC) schreeuwde op zijn hardst: "Schurfie- Schurfie - kom", maar Schurfie luistert alleen naar zijn andere baasje een commando 1 uit het 3<sup>e</sup> peloton. Maar omdat het zo interessant was, schreeuwde bijna iedereen uit de compagnie: "Schurfie - Schurfie, kom dan"!!! Het was te koddig om aan te zien. Toen wij verder liepen kwam Schurfie ons weer achterna en liep met ons de dagmars lekker (?) uit.

### **Sportdag 1960** door: René Schupp

Het was een terugkerende traditie dat tijdens de opleiding een sportdag plaats vond voor cursisten van het tentenkamp en al gebrevetteerde commando's.

Diverse groepen werden samengesteld, op het scherpst van de snede bevochten wij elkaar voor de overwinning. Hindernisbaan, speedmars, touwtrekken en wagentrekken.

### **Speedmars;**

Vertrekken als groep en binnenkomen als groep. Van de hoofdboort via de Commandobaan een ronde om de kazerne van totaal 5 km. De stopwatch gaf spannende tijden aan. Gemeten werd de binnenkomst van de laatste deelnemer van de groep. Naast de voorgeschreven bepakking droeg ik ook een mitrailleur. Eerst over mijn linkerschouder, vervolgens over mijn rechterschouder.

Gesjouw en gehijg van jewelste; we hadden nog 300 meter te gaan. Een instructeur wilde de mitrailleur overnemen. Die eer heb ik aan mijzelf gehouden.

### **Touwtrekken;**

Samengestelde groepen van tien man, cursisten uit het tentenkamp tegen groepen van de parate compagnieën. Een lang touw was in het midden voorzien van een wimpel. Aan weerszijden van deze wimpel stonden tien personen opgesteld. Onder de wimpel was een streep getrokken, vanaf deze streep stond aan weerszijde weer een streep. Met man en macht werd er getrokken om de wimpel over de buitenste streep te krijgen.

Samen met Ko Remmerswaal hing ik voor in het touw, gevolgd door de overige acht maten met als laatste Piet van Deursen. Allemaal BEREN van kerels. De genoemde maten waren mijn tentgenoten en wij waren als zodanig goed vertegenwoordigd. Wij werden aangemoedigd door onze collega-cursisten. Onder luid geschreeuw van de instructeur werden we op de proef gesteld. Deze had ons ruim



van te voren "opgefokt". Het is traditie dat door vechtlust de cursisten als winnaar uit de bus komen.

Laat jullie niet kisten.....! De sergeant bleek gelijk te hebben. Waarschijnlijk staat in de annalen nog vermeld dat wij met vlag en wimpel de absolute winnaar werden.

### **Wagentrekken;**

Voor de kazernepoort stond een 3-tonner opgesteld. Hierin had een chauffeur plaatsgenomen met de opdracht het voertuig te besturen zonder lopende motor. De samengestelde groep moest achter in het voertuig plaats nemen. Na het fluit-signaal begon de tijd op de chronometer te lopen. Wij sprongen uit het voertuig Onze toggle's werden aaneen gekoppeld en aan de drietonner vastgemaakt. Het touw over onze schouder en uit alle macht trekken, langzaam kwam het voertuig in beweging.

Wederom flinke aanmoedigingen; de commandobaan over en vervolgens een klein rondje om de kazerne.

Aan de achterzijde had de schildwacht de poort reeds geopend, dan via de het kazerneterrein weer naar de hoofdboort waar een volgende groep al klaar stond om het zelfde te doen.

Toen onze groep moest beginnen hingen we zo schuin in de touwen dat ons gezicht niet ver van het wegdek was verwijderd. Het schuim stond op onze mond, en we waren blij dat deze zware route achter de rug was. Maar... we hadden wel een zeer goede tijd gemaakt, echter toen alle groepen binnen waren stond onze tijd ter discussie. Wij stonden voor de keus om de overwinning aan een andere groep over te laten of ons opnieuw te gaan bewijzen.

Graag of niet, we deden het nogmaals en maakten weer de snelste tijd. Wij braken ons eigen record en bleven de onbetwiste winnaar. Geschiedenis werd geschreven.

### **Snedder:**

De mascotte van het korps is al jaren een steenezel. Zijn naam heeft hij te danken aan een oud-commando uit de oorlogstijd tijdens diens opleiding in Schotland. Deze Nederlander kwam uit Canada en was 41 jaar toen hij zich aanmeldde voor de commando-opleiding.

Zijn woordenschat was verbluffend, hij was moeilijk verstaanbaar en na een uitspraak eindigde hij altijd met het woord **SNEDDER**.

Vooral als er een heildronk plaats vond en hij et de maten proostte klonk het;

**"HI boys, stow it away in your Snedderbay"**, dan wist iedereen wat Snedder bedoelde. Zo werd de kleine zakenman uit Canada de mascotte van de Dutch Commando Troop. Hij was de ziel van elk feest en had zijn aandeel in de streken die werden uitgehaald. Hij was PEETOOM van de uiteindelijke mascotte bij het KCT.





Snedder 1 overleed op 10 januari 1960, hoeveel er na nr. 1 tot nu toe zijn geweest weet ik niet. Ze moeten wel de ECO volgen om de groen Baret te mogen dragen.

Met Snedder zijn in het verleden veel anekdotes ontstaan. Een hier van is:

Ergens in de jaren 60 een dag voor Koninginnedag was een commando Roosendaal in gegaan om die avond nog lekker uit te gaan. Hij had de dag erna kazernedienst en wilde nog snel even genieten van het komende Koninginnefeest.

's Avonds in eerste grijs de poort uit en naar zijn stamkroeg. Gezellig als het was, vergat hij de tijd en werd 's nachts door de kroegbaas bij de kazerne afgezet. Hij moest dus nu nog naar binnen maar... door de poort langs de wacht ging niet, dit werd dan een rapportje.

Goede raad was duur, buiten het zicht van de wacht, klom deze commando over het hek, maar... hier had onze mascotte zijn domein.

SNEDDER ging gelijk in de aanval, een commando waardig, hij droeg toch óók een groene baret!

De commando wist niet wat hem overkwam, hij werd gebeten, geschopt en de kleren van zijn lijf gerukt.

Gehavend en onder het bloed meldde hij zich alsnog bij de wachtcommandant om medische hulp te vragen. De dag erna moest hij zich verantwoorden bij zijn compagniescommandant welke het verhaal aanhoorde en het verders afdeed met een reprimande, per slot van rekening had SNEDDER hem al genoeg te pakken gehad.

## **COLOFON.**

### **Ereleden:**

Adriaan van Grieken (+), Wiel Moonen (+), Bas van Tussenbroek (+),  
Harry Bovens, Gerrit Tenten, Wim Selen, Jan Lempens

### **Voorzitter:**

Frans Smits 06 - 25525222 franssmits2@outlook.com

### **Secretaris/ledenadministratie:**

Jan Leijendeckers 0495 - 563750 [covlimburg@korpscommandotroepen.nl](mailto:covlimburg@korpscommandotroepen.nl)

### **Penningmeester:**

Hub van der Donk 077 - 3744223 hvddonk01@gmail.com

### **Bestuursleden:**

Hub Gilissen 043 - 3613630 06 - 12847596 hub.gilissen@ziggo.nl

Nico Gilissen 043 - 4582353 n.gilissen6@ziggo.nl

### **Regionale contact personen:**

<i>Regio:</i>	<i>Contactpersoon:</i>	<i>Telefoon:</i>
Heerlen e.o.	Nico Gilissen	043 - 4582353
Maastricht e.o.	Hub Gilissen	06 - 12847596
Sittard e.o.	Jo Props	046 - 4851803
Roermond e.o.	Frans Smits	0475 - 464222
Weert e.o.	Jan Lempens	0495 - 537252
Venlo e.o.	Wim Selen	077 - 4621918

---

## **Betalingen kun je doen op onderstaande bankrekening:**

Bankrelatie: Rabobank in Peel en Maas - Leudal;

Iban: NL55RABO 0120.0137.70

---

## **“De Koerier”:**

- Periodiek COV-Limburg, verschijnt in maart, juni, september, december
- Niets mag worden overgenomen zonder toestemming van het bestuur.

### Redactieleden:

Jan Leijendeckers, Wim Selen en Jan Lempens

**Sluitingsdatum voor aanlevering copy in volgend nummer: 15 febr. 2022**

---



*Welkom in zalencentrum "De Schuur"*

0475-332208 / 06-55105150

[www.cafe-de-schuur.nl](http://www.cafe-de-schuur.nl)

e-mail: [info@cafezaaldeschuur.nl](mailto:info@cafezaaldeschuur.nl)

*Informeer vrijblijvend naar mogelijkheden en kosten*



**Slagerij J. Geraedts**

Voor al uw vers vlees en vleeswaren,

barbecue, gourmet en fondue

Tel. 077-4621234

E-mail: [slagerij.geraedts@hotmail.com](mailto:slagerij.geraedts@hotmail.com)



**Gourmet en Steengrill**

Hofleverancier tijdens het Koningschieten bij Cov-Limburg